



Bid jij wel eens?	Op welk moment van de dag bid jij?
Wat vind je mooi aan bidden?	Wat vind je lastig aan bidden?
Voor welke dingen bid jij wel eens? Of zou je kunnen bidden?	Is er wel eens een gebed van jou verhoord? Of heb je wel eens van iemand anders gehoord dat er een gebed verhoord is? (geef een voorbeeld)
Welk gebed zou jij graag willen dat God verhoort?	Heb je vaste plaatsen om te bidden? Of ken jij iemand altijd op dezelfde plek bidt? Welke plek is dat?



<p>Doe je wel eens schietgebedjes? Waar bid je dan voor?</p>	<p>Bid je nu nog op dezelfde manier als vroeger? Zo nee, wat is er anders?</p>
<p>Bid je nu nog voor dezelfde dingen als vroeger? Zo nee, wat is er anders?</p>	<p>Welke situatie kun je je herinneren waarin of waarvoor je gebeden hebt?</p>
<p>Wat gebeurt er als je bidt (met jezelf, je omgeving, je geloof)?</p>	<p>Waar zou je nooit voor durven / willen bidden?</p>
<p>Wat vind jij van de volgende uitspraak: <i>'Je kunt ook bidden als je niet in God gelooft'</i></p>	<p>Wat vind jij van de volgende uitspraak: <i>'Bidden helpt'</i></p>